

Bergenalı Bazarbayev

(1947)

Bergenalı Bazarbayev, 1947 tarihinde Toktogul İlçesinin Bala-Çıçkan köyünde öğretmen ailesinde dünyaya geldi.

"Leninçil Caş", 1978-1982 tarihleri arasında "Sovettik Kırgızistan" gazetelerinde, 1982-1987 tarih-

leri arasında ise "Caş-Leninçi" dergisinde sorumlu katip olarak çalışıp, 1987 tarihinden beri "Çalkan" dergisinde çalışmaktadır.

Birkaç şiir kitabı yayımlandı. Kırgızistan Yazarlar ve Gazeteciler Birliğinin üyesidir.

Şiirler

AÇIK BOLSUN TUUGAN CERDİN ASMANI

Cana ele açık turgan,
Asmandı bulut kaptap.
Camgırdın tamçısının
Calp öçüp caykı aptap.

Körünböyt kündün cüzü,
Aylana munarıktap.
Tuncurap turam men da
Turganday cañı uktap.

Kebetem bir başkaça,
Baş aylanıp, tunup kulak.
Kelatkan sıyaktanat,
Üstümö asman kulap.

Salıñkı kabagım da,
Tünörgön buluttarday.
Çögüñkü köñülüm da,
Erteñin unutkanday.

Tüş ooy bulut tarap,
Körüp men kündün közün.
Oşondo bir başkaça
Sezdim-ov özümdü-özüm.

Andan soñ kör tirilikke,
Çurkadım can talaşıp.
Oylodum Bürkölböstön,
Tursa dep asman açık.
Tiledim tuugan cerdin,
Bolsun dep asmanı açık.

AÇIK OLSUN MEMLEKETİMİN GÖKYÜZÜ

Daha şimdi açık idi,
Gökyüzünü bulut kapladı.
Yağmur damlalarıyla
Bir anda söndü yaz güneşi.

Görünmez güneşin yüzü,
Etraf sisli bir vaziyette.
Mahmurluk var üzerimde,
Sanki uykudan kalkmış gibi.

Hâlim bir başkaca,
Başım dönmekte, kulağım tıkalı.
Düşecekmiş gibi geliyor,
Yuvarlanıp üstüme gökyüzü.

Asık duran yüzüm de,
Kararan bulutlar gibi.
Çöküntü içindeki gönlüm de,
Yarınını unutmuş gibi.

Öğleye doğru bulutlar dağılıp,
Gördüm ben güneşin yüzünü.
O zaman bir başkaca,
Hissettim ah, kendimi.

Ondan sonra hayat mücadelesine,
Koyuldum dört elle sarılıp.
Düşündüm kapanmadan,
Kalsa keşke gökyüzü açık.
Diledim memleketimin,
Olmasını gökyüzünün açık.

CAŞA, CAŞA TİRÜÜLÜK

Tañdan turup ertelep,
Tınım albay entelep.
Bütürsöm dep bugünkü,
Cumuşumdu ertereek.

Cürüp keçke cügürüp,
Bülünböy da, bülünüp.
Biri bütsö, a biri
Bütpöy kalat... tirilik.

Keçte kayra aldıma,
Koyom başka maksattı.
Üydön çıgam küngö,
Ümüt menen taptattuu.

Baskan sayın aldıga,
Barkı ömürdün bilinip.
Canga tınçtıık berbegeñ,
Caşa, caşa tirüülük!

PATEFON

Algaç sekin kalkıldap,
Anan közgö ilinbey
Tegerenip tabağıñ,
Şañşıp bulbul ünündöy.

Irdap kirseñ karılar,
Toboo deşse tañ kalıp.
Calgız koyboy özünkü,
Caştar ketçü şañdanıp.

Çertip kirseñ özündöy,
Akın Tokom kerbezın.
Alkap kalçu çal, kempir:
"Bali, azamat, ölbösün".

Alımkanı ırdasañ,
Ar bir kelin özdörün
Alımkanday sezişip,
Süzüp kalçu közdörün.

"Küydüm çoktu" ırdasañ,
Küyütü bar cigitter
Baratışıp çüçkürüp
Ciberişçü üşürüp.

Atar menen Musanı,
Kayra-kayra suranı,
Çakırğanday sahnaga,
Irdatçu elek - bul anık.

Karamoldo, Ibray,
Tolgop komuz kulagın.
Aldıbızda olturçu,

YAŞA, YAŞA HAYAT

Tan vakti kalkıp sabahtan,
Durmaksızın uğraşıp.
Bitirmek için bugünkü,
İşimi erkenden.

Akşama dek koşuşturup,
Dağılıp toparlanıp.
Biri bitse bir diğeri
Bitmez kalır.. hayat.

Akşam tekrar önüme,
Koyarım başka bir maksat.
Evden çıkarım her gün,
Ümit ile taptatlı.

İleriye yürüdükçe,
Hayatın değeri anlaşılır.
İnsana rahat vermeyen,
Yaşa, yaşa hayat!

GRAMOFON

İlk önce sakin hareket eder,
Sonra hissettirmeden,
Çevirip plağını
Şakır bülbül sesi gibi.

Çalmaya başlayınca ihtiyarlar,
Tövbe çeker, hayret edip.
Yalnız bırakmayıp seni,
Gençler coşup neşelenir.

Çalmaya başlasan tıpkısı,
Ozan Tokom'un ezgisi.
Hayır dua eder, yaşlı kadın, erkekler,
"Vay be, maşallah, çok yaşa".

Alımkan'ı söylersen,
Her bir gelin kız kendini,
Alımkan gibi hissedip,
Süzüp kalır gözlerini.

"Yandım köz misali"ni söylersen,
Yüreği yanık delikanlılar,
Giderken iç çekerler,
Derinden of çekerler.

Atar ile Musa'yı,
Tekrar tekrar isteyip,
Çağırır gibi sahnaya,
Söyletirdik, bu mâlum.

Karamoldo, Ibray,
Burkup kopuzun kulağını.
Karşımıza otururdu,

Agızıp küü bulagin.

Önögünö bergendey,
Ötkörüp ır keseni.
Algooloşup turuuçu,
Ir menen küü kezegi.

Küünün bütüp kezegi,
Ir kelgende Miskalga.
Karı, çaştı minday koy,
Kayrılıp ukçu kuştar da.

Karı debey, çaş debey,
Bir ayıl büt toptolup.
Kalbay şaarda bir artist,
Kelgen öñdүү toptoluk.

Önöröñö özüñdün,
Tañdanıp da, suktanıp.
Kańça burap kulagıñ
Kańça iret ukpadık.

...Aylanganday tabagıñ,
Aylanıp köp cıl öttü.
Antse dele ırlarıñ,
Ali ısıtat cüröktü.

Oşonduktan kee üydön,
Közüm çalıp kalganda,
Çaşap bir kün bolso da,
Ketpese dep armanda.
Tileyim saga ömürdü,
Tilegendey çaldarga.

Akıtıp ezgi pınarını.

*Sırasını verir gibi,
Elden ele geçirip şarkı kasesini.
Birbirine arka çıkar,
Şiir ile ezgi sırasında.*

*Ezgi bittikten sonra,
Söyleme sırası Miskal'a gelince,
Yaşlısı, genci bir yana,
Dönüp dinlerdi kuşlar bile.*

*Yaşlı demeden, genç demeden,
Köydeki herkes toplanıp.
Şehirde hiçbir sanatçı kalmayıp,
Gelmiş gibi sanki tamamen.*

*Hünerine senin,
Hem hayret edip, hem taktir edip.
Kaç defa burup kulağın,
Kaç defa dinledik.*

*...Plağının döndüğü gibi,
Dönerek yıllar geçti.
Böyle olsa da şarkıların,
Hâlâ ısıtır yürekleri.*

*Bu sebepten bazı evlerde,
Gözüme iliştiğinde,
Yaşayıp bir gün olsa da,
Arzu içinde gitmese diyerek.
Sana uzun ömür dilerim,
Diler gibi yaşlılara.*