

Roza Karagulova

(1946)

Roza Karagulova, 30 Haziran 1946 tarihinde Talas şehrinde memur bir ailesinde dünyaya geldi. 1970 tarihinde Kırgız Devlet Üniversitesi'nin Filoloji

Fakültesini bitirdi. Öğretmenlik mesleğinde ve devlet gazetelerinde çalıştı. Yazarlar Birliğinin üyesi, beş kitabıń yazarıdır.

Sürlər

AYILDA

Cettim mina, turat canga sezilip,
Aylim tügül koñşu ayıldar col karap,
Karaanımdı süyüp tiktey kalganı.
Kelgenimdi süyünçülöp cügüröt,
Tuylap akkan ikçam arik suuları.
Oropara tüşö kalat esime,
Maga bolboy dele eç kimden doomati,
Sanaam soo da, elkin bolup turganı.
İlberiňki celarginin kiymılı,
Eriy tüşüp zakimdarga koşulup.
Bir taman col ciluu-cumşak bolgonsup,
Ömürdö bir çoñ caňılık bolgonsup,
Üzülüp tüşüp çapkan çöptün citına,
Ak tikender, çirmook gülü, atkulak,
Çöp-güldördün bardık türü cerdeşim.
O caratkan meerimiň miň tooba!
Güldörü arbin, suusu tunuk cerdenmin.
Talaasına kaliň buuday şuudurap,
Peyil-köönü çalkıp turat bul örökön.
Tiňşaym mında kanattuular ündörün,
Aylim ani asem kilip koygonun.
Coyulat da, kalat köñül oorutpay,
Uzak cıldar canga tiygen oylorum.
Boşor tagdır, oy-sanaanın tazasın!
Duşmanımdın Kuday bереer cazarın.
...Bu turmuşa cürögü kara adam cok,
Cok degende tilegi adal baarının.
Cuup-çaygan büt adamdin köñülün,
Kadırılaylı obodo kün carığın.
Aylim cakka calgız basıp baratıp.
Caratkandın nazarına kabilam.
Ümüttönüm çakşılıktan kayradan,
Ulgayganım unutula kalat da
Boyoğ cetiþ kelatkansıym caňıdan.

Köñül kaytkan dostordon da, kastan da
Canım ünsüz tiktep kalgan düynögö.
Calaň gana akçanı aytkan kacıldak,
Adam cönüń uguzbagan düynödö.
Calgız bastım.
Uzak, uzak col bastım.
Caybi, kişi birdey tiktep baarına.
Cakşına bir düynö turat kiyalda.
Suusu tunuk, taň başkaça nur elep.
Beykut cayda şoolalanat çöp-gülü.
Iyman cüzdüü karaandagan adamdar.
Ar birinin cürögündö karal bar.
Kooga tuybayt, ok meelenbeyt, oorubayt.

KÖYDE

Geldim işte, hissediliyor,
Köyüm bir yana komşu köyler bile yola bakıp,
Karaltımı okşar gibi bakişları.
Gelişimi müjdeleyip koşusturur,
Kivrılarak hızla akan arik suları.
Hayál meýál gelir aklıma,
Bana hiç kimseňin iftira etmiyor,
Bu sebepten içim rahat fakat yalnızım.
Cesaretli rüzgárın esisi,
Eriyerek geçmekte olan ana eklenir.
Ayak altındaki yol sıcak ve yumuşak olmuşçasına,
Hayatta büyük bir yenilik olmuşçasına,
Kopmuş, biçilmiş otun kokusuna,
Dikenler, sarماşık, atkulağı,
Otların, çiçeklerin her bir türü hemşerimdir.
Ah Yaradan, merhametine binlerce tövbe!
Çiçekleri çeşitli, suyu berrak yerdən.
Tarlalarında bereketli bugday sallanıp,
Gönül ferahlatır bu ova.
Dinlerim burada kanatlıların sesini,
Köyümün onları nazlandırmasını.
Arimir da, kalır yüreği acıtmadan,
Uzun yıllar içimde yaşattığım düşüncelerim.
Serbest bırakır kader, düşüncenin temizini!
Düşmanımın Allah verir cezasını.
...Bu hayatı gönlü kara adam yok,
Hiç deðilse dileği âdil hepsinin.
Yıkayıp aritan tüm insanların gönlünü,
Kiymetini bilelim güneşin aydınlığını.
Köyümde doğru yalnız yol alırken,
Yaradanın nazarına düşerim.
Ümittenirim iyilikten tekrar,
Yaşımın ilerlediği unutulup,
Çocukluktan çıkyormuşum gibi olurum yeniden.

Gönül vazgeçti dostlardan ve düşmandan
Ruhum sessizce seyredip kalır dünyayı.
Sadece paradan bahsedeniñ boş söz,
İnsanın hâlini duyurmamış dünyaya.
Yalnız yürüdüm.
Uzun, uzun yol yürüdüm.
Yaz da olsa, kişi da olsa aynı gözle bakıp hepsine.
Güzel bir dünya yaşar hayálimde.
Suyu berrak, tan başkaça nur saçar.
İssiz yerde alevlenir otları çiçekleri.
Nur yüzlü, belli belirsiz görünen insanlar,
Her birinin yüreğinde bir ümit var.
Kavga duymaz, kurşun sıkma, hastalanmaz,

Asmanında celbiregen büt kuştar.
Satpayt meni col karagan tigi adam,
Öz yükümdöy elkin sezem düynönü.
Alkaym anan işençimdin şookumun,
Ayar bagıp alıp cürgön kündördü.
Coldu cuuyt şooldogon celargı
Çertip berem mömölörü tögulgön,
Darkan küzdö altın tüstü küülördü.
Atak üçün candı dele sababaym.
Bakit cönün bayandaymin cayınça.
Men arkılıuu ötüp turat tek gana,
Caratkandin "Süyüü" degen sülölmü.

Bazar bolup kaynay bersin tirüllük,
Ünsüz carkin elesterin alamin.
Kim-kuutka baylanbagan kuş okşoş,
Biyiktikte bir tagdirdi samadim.
Aylim cakta mayda tunuk kölmö köp,
Taň şookumu anda özgöç ölbürök.
Oygono elek azir anda celargı,
Kamış ünsüz, oygono elek kaz-ördök.
Taarinç aytip tazartamin köñüldü,
Tagdir anda maga calgız keziget.
Estüü külüp cootkotot al meni
Bardik coldor koogası çok beymaral,
Irlar calaň köör-körköm sezilet.

Mañdayımdan sıldızı Nur,
Terezemden tögulgön.
Azgırdı anan bir körüögö,
Appak talaa kerilgen.
Asman köpkök, ayaz tunuk caltildap,
Kerbezdenne çigat tütün morlordon.
Kar camınıp, nur camınıp çalkığan,
Aydiň talaa aruu caňı oygongan.
Oy-sanaaga uuuz degen, cuurat degen oy salıp.
Uluu toolor comoktogo eleste.
Dayar turat ceñil uçup ketüögö,
Koktu sayda konup turgan kölökö.
Kündölük köñüldönüp tüşürdüm,
Körünüşün okuyasız bul kündün.

KUDAYGA COL ALUU

Mına caz, mañdayımdan kün silagan.
Men bugün kızgaldakmin özüm süygön.
Süylöşkön cıldızdar day kakum menen,
Şamalmin ceñil-celpi köynök kiyen.
Bulakmin kündün nuru sebelegen.
Kememin kızıl parus çatıragan,
Deñizdin tolkununan kebelbegen.
Keptermin ak kıymılı "dir-dir" etken,
Keñdikte aalam degen söz bilgen.
Duşmanım cek körüögö coop aytpaym.
Tikteşpeym minden arı seni menen.
Tüsünsöñ cek körtüsü mümkün emes
Sanaası azat bolgon meni menen...

Demeydegi nerselerdin bardığı,
Süyüp turat bagi açılgan canımı.

Gökyüzünde kanat çırpan tüm kuşlar.
Satmaz beni yola bakan şu adam,
Kendi evim gibi eşsiz hissederim dünyayı.
Dua ederim sonra inancımın işığına,
Başımın üstünde taşıdığım günlere.
Yolu yukarı efil efil esen rüzgár,
Çalarım meyveleri olgunlaşıp dökülen,
Buz gibi gizde altın renkli ezgileri.
Şöhret için canımı bile zorlamam.
Baht hakkında söylerim yerli yerince.
Sadece benim vasıtamla geçmektedir,
Yaratın "Sevgi" cümlesi.

Pazaryeri gibi hayat canlanıversin,
Sessiz aydınlichkeit hayalleri alırı.
Kalabalığa katılmayan kuş misali,
Yükseklerdeki bir kaderi arzuladım.
Köyümde küçük, berrak gölcük çok,
Tanın nurları orada başkaca bir narin.
Daha uyanmadı orada rüzgár,
Kamışlar sessiz, uyanmadı daha kaz, ördek.
Sitem edip temizlerim gönlümü,
Kader bana orada yalnız rastlar.
Manalı gülümseyip sakinleştirir beni
Tüm yollar kavgasız, huzurlu,
Sadece şirler inci gibi görkemli hissedilir.

Alnumu okşadı Nur,
Penceremden dökülen.
Baştan çıkardı sonra bir görmeye,
Bembeyaz uzayan bozuktur.
Gökyüzü masmavi, ayaz berrak parlıyor,
Keyifle çıkyor duman bacadan.
Kar örtünüp, nur örtünüp uzanan,
Boş bozuktur tertemiz yeni uyanmış.
Bana ağızı, yoğurdu çağrıştırır.
Ulu dağlar masallardaki hayâlde.
Hazır durur kolayca uçup gitmeye,
Vadide, su yatağında duran gölge.
Günlüğüme büyük bir hevesle geçirdim,
Görünüşünü olaysız geçen bu günün.

ALLAH'A YOL ALIŞ

İşte bahar, güneştiş alnimdan okşayan.
Ben bugün lâleyim kendini seven.
Yıldızlar gibi kakum ile söyleşen,
Rüzgârim incecik bir gömlek giyen.
Bulağım güneş nurnunu sepeleyen.
Gemiyim kırmızı yelkenli çatırdayan,
Denizin dalgalarına boyun eğmeyen.
Güvercînim hareketleri tir tir titreyen,
Alem denen geniş boşlukta süzülebilen.
Düşmanım, nefret için sana cevap vermem,
Dikleşmem bundan sonra senin ile.
Bir anlasan, nefret etmek mümkün değil,
Düşünceleri azat edilen benden...

Geçmişteki şeylerin hepsi,
Sever durur bahti açılan canımı.

Maa colukkan bardık adam,
Maşınalar agımı.
Radiodon ukkan irlar,
Caşıl bak-şak cagımı.
Baarı izdegen bakıt kuşun taptım da,
Carkin dünyö seniuşunca tüşündüm.
Aydın nuru arbap algan ömrürün,
Basyonun basıp ötkön coluna,
Karaanına mezgil carık tüşürdüñ.
Aytıttı aga: "Sendey süyo alam men,
Saparıña koş da, meni tüşüngün".
Ay nurunan agarat da akırın,
İcke coldor alıp cönöp akındı,
Tutaştrat büt düynölk col menen.
Caratkanga koşup turat kıymılın,
Akın baskan calgızayak col degen.
Köröm anan uçuraşat Basyo,
Tagor menen, Bah menen.
Sayakbayga başın iykeyt alıstay,
Tagdır tandap coluguşup kalışkan,
Bah cılmayat agın suuga caba berip kün nuru,
Uçat celge ülbürçögü kakumduñ.
Tagdırıma tike karap,
Adilet oy oylonsom,
Capan gülgö okşoy kalat sezimim...
Muzikanın ak caani oygotkon.
Aloolontot anan köñül canımdı,
Küüp cangan Sayakbaydın calını.
Koldoy cürgün müldö Kırız elimdi,
Aylanayıñ ayköl Manas carığı!
Erkindikke çığa berip akırın,
Bilbeyt canım celargıga urunup,
Tübölüküñ tüşünükör tırılıp,
Kim birögö ak işenseñ - suluuluk!
Tagor turat talmoorsugan abalda,
Dotosko okşoş asem suluu canında,
"Erinderiñ cılmayuudan tüzülgön,
Gül öndönöt öbüü menen üzülgön".
Sezet akın caratkandin meerimin,
Estüü cana süyküm suluu căzünön.
Tagor oşol narasattuu turpatı,
Cürögünö kuday carık tüşürgön.
Al talaada şalbaalardı aralap,
Capan güldör irin ugup baratat.
Tolgon aydan küügüm carık bolgondo,
Too dayrası şooldogon dooşuna,
Kapçigaydı saltanattap koygondo
Esteym dagı arça citın,
Anan bürküt közdörün...
O caratkan, Saga çeksiz rahmat!
Tutkun elem maydanında turmuşun,
Köönü bulbul erkin boldum, özgördüm.
Anan dagı azap cönün togotpoy,
Mintip cürök kayra uga baştádi.
Dünyö kelip tura kaldi tuşuma,
Abalkiday, bala kündöy baştagı.
Turmuş dagı, tabiyat da cılmayıp,
Tiktedi da, abalımdı tüşündü.
Bagımdı açıp bara catti ebilip,
Calgızdıktan "cark" dep cürök bütümü.

Bana rastlayan tüm insanlar,
Makinaların çalışması.
Radyodan dinlenen şarkilar,
Yeşil bağ bahçe zerafeti.
Aradığım bahtın kuşunu buldum da,
Aydınlık dünyı, seni böylelikle anladım.
Ay ışığıyla nuruyla kutsanan hayatın,
Basyo'nun geçtiği yola,
Siluetinin üzerine aydınlık indirdin.
Şöyledim ona: "Senin gibi sevebilirim ben,
Seferine al da, beni anla".
Ay ışığıyla ağarır da yavaşça,
İnce yollar alıp götürüp şairi,
Birleştirir dünyanın ortak yoluyla.
Yaratırken ilâve eder tesirini,
Şairin yürüdüğü tek kişilik bu yol.
Görürüm sonra, selamlasın Basyo,
Tagor ile, Bah ile.
Sayakbay'a baş sallar uzaktan,
Kaderin seçerek karşılaştırdığı,
Bah gülümser akan suya örtünürken güneş ışığı,
Uçar rüzgârda savrulan tüli kakumun.
Kaderime karşı çıkip,
Adil düşüncelere kapılsam,
Yaban çiçeklerine benzer hislerim...
Müzigin beyaz yağmur uyandırıldığı.
Alevlendirir sonra yüreğimi,
Yanmakta olan Sayakbay'in yalını.
Koruyun tüm Kırız halkımı,
Kurban olduğum yüce Manas ışığı!
Hürriyete kavuşup ağır ağır,
Hissetmez ruhum rüzgâra kapılıp,
Sonsuzluğa dair anımlar diriliп,
Kim olursa ona tam inanırsan; budur güzellik!
Tagor durur, ağrı siz içindé,
Dotos'a benzeyen işveli güzel yanında,
"Dudakların gülümsemeden oluşan,
Çiçeğe benzer öpülünce kopan".
Farkeder şair yaradının şefkatini,
Ağırbaşlı ve sevimli güzel yüzünden.
Tagor bu ferasetli görünüşü,
Yüreğine yüce Allah indirmiştir.
O bozkırda bataklıkların arasından geçip,
Yaban çiçeklerinin şarkısını dinleyip gidiyor.
Dolunay çıkip alacakaranlık olduğunda,
Dağ deresinin çağlayan gürültüsüyle,
Ormanlığı ihtişama bezediginde
Hatırlırm ardiç ağacının kokusunu,
Sonra da kartal gözlerini...
Ah Yaradan, Sana hesapsız şükür!
Tutsak idim meydanında hayatın,
Yüreği hür bülbül oldum, değiştim.
Bundan sonra azaplari umursamadan,
Böylelikle duymaya yüreğim duymaya başladı.
Dünya gelip dikiliverdi karşıma,
Evvelki gibi, baştaki çocukluğum gibi.
Hem hayat, hem de tabiat gülümseyip,
Hem baktı, hem de hálimi anladı.
Bahtımı açmaya başladı yavaşça,
Yalnızlıktan bir anda yüreğimin hükmü.